

## Hemelvaart 2020

Ook Hemelvaartsdag verloopt anders in deze periode van corona. Gingen wij voorgaande jaren gezamenlijk in verbondenheid een wandeling, nu kunnen wij dat alleen of met zijn twee doen, maar wel in verbondenheid met elkaar.

We hebben een route, die via Google Maps is te volgen, met aantal overwegingen\* op een aantal plaatsen. Heeft u niet de beschikking over Google, dan kunt u deze geschreven tekst gebruiken.



### De route:

Vertrek in westelijke richting vanaf het kerkplein en sla rechtsaf de Schoolstraat in. Bij nummer 43 vind je zgn. struikelstenen. (Ook in de Jan Bertstraat liggen bij twee huizen 'Stolpersteine')

#### \* *Struikelstenen in Diemen*

*Als wij hier lopen, valt onze aandacht op de struikelstenen met de namen van bewoners die vanwege hun Joodse afkomst op transport werden gezet. Zij hebben dit niet overleefd, maar hun namen worden nu geëerd, en zijn blijvend herinnerd.*

*Hierdoor wordt een wandeling door een doodgewone straat opeens veranderd in een reis door de geschiedenis.*



Loop de straat uit, steek het Wilhelminaplantsoen over en loop rechtdoor naar het Nelson Mandelapark. Sla aan het einde rechtsaf. Rechts over het bruggetje staat een Hemelboom geplant ter ere van Nelson Mandela ("it always seems impossible until it's done")

#### \* *Nelson Mandela park*



*'It always seems impossible until it's done, staat geschreven op een bordje bij de hemelboom in het Nelson Mandela park.*

*Dat deze tekst een inspirerende gedachte mag zijn voor ons allemaal. Wat onmogelijk bleek, is ruim tweeduizend jaar geleden gebeurd, en Hij is ons nog altijd nabij.*

Volg het fiets- en wandelpad verder naar de Ouddiemerlaan.

Sla daar linksaf richting het spoor.

Steek het kruispunt met de rotonde over en wandel langs of door het dr. A.J.J. van Gemertpark.

Bij de fietsenstalling sla je linksaf het wandelpad op.

Volg het pad tot aan de Oosterringdijk. Sla daar linksaf. Bij de Radioweg sla je rechtsaf de A10 over.

\* Houd even halt boven op de brug en kijk naar het drukke verkeer. Lees of luister naar de onderstaande tekst:

### Hemelvaart,

*Als je niet omhoogkijkt  
Niet je oog naar boven richt  
Zul je nooit de zon zien  
Met haar licht.*

*Als je niet omlaag kijkt  
Naar de grond waarop je staat  
Zul je nooit de steen zien  
Die jou pijnlijk vallen laat.*

*Als je niet vooruitkijkt  
Niet het onbekende ziet  
Grijp je naast de kansen  
Die de toekomst je nu biedt.*



*Als je niet terugkijkt  
Naar de sporen die je maakt  
Zul je nooit de mens zien  
Die steeds meer op afstand raakt.*

*Welke weg je inslaat  
Welke richting je ook kiest  
Altijd blijft er iets over  
Dat je uit het oog verliest.*

*Welke weg is beter,  
Welke richting is verkeerd?  
Nooit zul je het weten  
Als je niets doet of probeert.*

Bij de eerste mogelijkheid sla je linksaf en loop je langs of door het park naar de Middenweg. Sla daar linksaf en loop terug richting Diemen. (Let op! De paden in dit parkje zijn niet geschikt voor wandelaars die minder goed ter been zijn. Het fietspad langs het park is een makkelijker begaanbaar alternatief.)

Bij de kruising van Hartveldseweg en Arent Krijtstraat steek je over naar de Venserbrug. Vanaf de Venserbrug loopt in oostelijke richting een (nieuw) wandelpad richting de Venserkade. Volg dit pad en loop over de kade naar de Diemerbrug. Steek de brug en de Hartveldseweg over en keer terug naar het Kerkplein.

Wij hopen dat u een fijne inspirerende wandeling heeft gemaakt. U treft op de volgende pagina nog een aantal teksten ter overweging aan voor deze dag.

Pastoraatgroep  
Sint Petrus'Banden Diemen

*Ze zien het gebeuren  
Een wolk nam Hem weg  
Een wolk met prachtige kleuren  
Gods glorie straalt er doorheen  
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid  
Een grensgebied tussen hemel en aarde  
God heeft voor iedereen een plaats bereid  
Dat mogen we aanvaarden  
Jezus ging ons met Hemelvaart voor  
Mogen wij volgen in Zijn spoor*

*Riemke Koopmans*



*De leerlingen stonden er bedremmeld,  
zeg maar verslagen bij.  
Eerst op Goede Vrijdag;  
ze hadden Jezus verloren aan de dood.  
En nu bij zijn Hemelvaart  
verloren zij Hem opnieuw.  
Maar zijn Geest was bij hen,  
levend en warm,  
nabij en vertrouwd.  
Zij wisten het:  
Hij was bij hen.  
Van die belofte konden zij leven.*

### **Het vervolg van Goede Vrijdag en Paasfeest**

Hemelvaart is het vervolg op Goede Vrijdag en Pasen. Sprekend over de verhoging van Jezus, beginnen we bij Goede Vrijdag. Joh. 3: 14: Zoals Mozes de slang verhoogde, zo moest ook de Mensenzoon worden verhoogd. Dit gaat terug op Numeri 21: 7 t/m 9: Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat Hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem: 'Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.' Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.

Door naar de koperen slang omhoog te kijken, leerde het volk dat zij zelf hun zonden niet konden vergeven, maar omhoog moesten zien. Zij hadden een redding nodig die van boven kwam, van God. De verhoging van Jezus betekent allereerst dat Jezus werd verhoogd aan het kruis. Wij kunnen naar Hem opzien, zoals het volk Israël vroeger naar de koperen slang, omdat Jezus aan het kruis onze redding bewerkstelligde.

### ***Jezus verhoogd***

Maar op Hemelvaartsdag werd Jezus weer verhoogd. Jezus is naar de hemel gevaren. Dat was een ongelooflijk wonder op zich. Wij noemen dat eerbiedig een goddelijke stap, een stap in het verlossingsplan van God. Een indrukwekkende gebeurtenis: Jezus had Zijn taak op aarde volbracht en ging terug naar de hemel. Maar ook dat was geen eindpunt, want Jezus zou Zijn werk aldaar voortzetten. Zijn vertrek naar boven was een overwinning, een eretocht, omdat Hij Zijn werk op aarde volmaakt had afgerond.

De omstanders hebben met verbazing staan kijken hoe Hij naar de hemel ging. Geen drukte, geen gedoe, maar Psalm 47 beschrijft wat er in de hemel gebeurde: Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal (Psalm 47: 6). Waarom gejuich? Omdat Jezus de overwinning heeft behaald: Hij overwon de dood, Hij herstelde de relatie tussen God en mens, door voor de zonden te betalen. Hij ontnam de duivel de laatste hoop om vorst over deze aarde te kunnen worden.

### ***Jezus geëerd***

De hemelvaart was de verhoging van de Zoon van God. Vergelijk het maar met een erepodium, waarop de winnaar van een sportwedstrijd komt te staan, om de medaille in ontvangst te nemen. Alleen, de sportwedstrijd is voorbij zodra de medaille is uitgereikt. De verhoging van de Zoon was weliswaar het eindpunt van Zijn verblijf op aarde, maar het startpunt van Zijn werk in de hemel.